



Årets gruppebillede fra Standerhejsning 2016





Gruppelederens beretning

Året 2016 har været et begivenhedsrigt år i Aalborg Søspejdere. Det helt store højdepunkt for mange af os ledere har uden tvivl været jubilæet og den dertilhørende nye standermast, der blev til på baggrund af et enormt frivilligt engagement. Jubilæumsdagen og festen vil vi sent glemme og vi håber, at i alle havde samme dejlige oplevelse i løbet af



dagen, som vi havde. Til minde om den skønne dage og det enorme frivillige engagement, der er i og omkring gruppen, har vi nu igen en standermast, der forhåbentlig skal tjene som samlingspunkt for gruppen i mange år fremover. Men året har budt på langt mere end jubilæum og stander!

I foråret drog hele gruppen afsted til Flamstedcenteret, hvor vi havde lånt en hytte nær vores egen. Temaet for turen var Harry Potter og både spejdere og ledere gik til den magiske verden med stort engagement og gåpåmod. Til trods for at vejret var imod os, fik spejderne kæmpet sig igennem et løb udendørs inden aftenen stod på gallamiddag i de fire kollegier med magiske anretninger og svævende lys.





Derudover bød foråret på en række pengeskraberarrangementer: MTB-marathon, Børnekarneval, Karneval og som i 2016 også 90'er fest. Tusinde tak for det store engagement i forbindelse med arrangementerne, vi kan ikke klare at løfte læsset uden jer. Hvad angår i år, har vi indtil videre skåret 90'er festen fra, men vi ser frem til at udføre de andre arrangementer sammen med alle jer seje forældre og spejdere igen i år :o)

Lige inden sommerferien benyttede vi Sankt Hans aften til at mødes, grille og hygge os. Vi synes altid det er dejligt, når spejdere og forældre støtter op om disse sociale arrangementer, så vi får mulighed for at snakke lidt mere med jer og lære jer at kende på kryds og tværs. Derudover stod sommeren på to forskellige skønne sommerlejr, som I kan læse mere om i henholdsvis juniorernes og troppens årsskrift.

Efter sommerferien havde vi traditionen tro oprykning, hvilket betød, at der i mini- og juniorgrenene er blevet en håndfuld færre – til gengæld har vi nu en stor trop. Det betyder også, at hvis I kender nogen fra 3-12 år, som kunne tænke sig at være spejdere skal I endelig bare sende dem afsted.

Efteråret og vinteren byder som altid på møder på stationen med sejlteori og landspejderarbejde. Spejderne arbejder med forskellige emner vinteren over og bådene bliver gjort i stand, så vi er klar til endnu et år. Hvis man har lyst til at give en hånd med holder vores bådudvalg møder hver 2. torsdag (lige uger), og det kræver ingen håndværksmæssige forudsætninger at hjælpe til.

Den kommende tid byder på gruppetur til Rosenholt Spejdercenter i Dronninglund i starten af marts, hvorefter vi begynder at se frem imod sejlsæsonen samt årets højdepunkt; Spejdernes Lejr 2017.

Med søspejderhilsner

Kristian Johannesen, Gruppeleder



Familiesøspejderne (3-7 år)

I maj holdt vi første familiesøspejd-møde. Vi har valgt at mødes et par timer hver 4. søndag om formiddagen. Pt. har vi 7 indmeldte børn og deres familier. Det er både mindre søskende til større spejdere, men også helt nye familier er kommet til.

I sommers sejlede vi i Svendborgjollerne, fiskede og lavede bål. Generelt laver vi bål hver gang med en eller anden tilhørende aktivitet. Vi har bagt pandekager og æbler, lavet suppe med snobrød, til jul bagte vi pizza og pebernødder i den gamle bålovn og til sidst var det fuglene, der skulle have mad i form af fedt og korn.

Der har også været løb, hvor spejderne skulle finde julemanden, på programmet. Ligesom de også har lært at bruge kniv. De har snittet i pinde og skåret grøntsager.

Vi har nogle superseje forældre, der frisk går til bål-tændeopgaverne, som Vagn stiller dem. I det hele taget er det rigtig dejligt med nogle engagerede forældre, der er meget aktive i forhold til afviklingen af møderne.

Vi ser frem til mange flere hyggelige timer i 2017.

Med spejderhilsen

Vagn og Heidi





Minierne (8-10 år)

I årets løb har Minispejderne oplevet rigtig mange forskellige ting. Sidste års vinter og tidlige forår blev brugt på at dygtiggøre sig i de klassiske spejderaktiviteter på land. Men også lidt andre aktiviteter fandt vej ind i miniernes program.

En af de aktiviteter som tog lidt længere tid end lederne måske lige først havde regnet med var opgaven med at bygge nogle strandstole til sommerlejren. Minierne savede selv alle delene ud til deres egen stol, og selvom der var rigtig mange stykker træm der skulle holdes styr på, klarede spejderne det rigtig godt. En stor tak skal lyde til Christian Rasmussen fra klan Gasen, som med stor tålmodighed hjalp spejderne (og lederne) med at få lavet de fine stole.



Efter vinter kommer jo heldigvis sommer og sejlsæson. Og faktisk lykkedes det at komme ud og sejle på langt de fleste møder. Vi har hele året været lige omkring 10 minier, så det har passet med, at vi har haft to både på fjorden til hvert møde.

På årets sidste sejlmøde fik vi Lars til at sejle alle minierne en tur i Gruppens storskib Chloé. Minierne syntes det var fedt at prøve at komme ombord på et lidt større skiv, så det gør vi nok igen.

Efter sommerferien sagde vi farvel til en del spejdere, som rykkede op og blev juniorer – heldigvis har vi haft en god tilgang af nye spejdere over hele året, så vi har ligget stabilt på omkring 10 minier.



Efteråret er gået med mangt og meget; vi har bl.a. snittet med kniv, øvet sikkerhed til søs, prøvet at morse og bygget modelbåde. Det første møde i hver måned er traditionen tro blevet brugt i svømmehallen, hvor vi har øvet os i at svømme.

I løbet af året har minierne også deltaget på en del forskellige ture og arrangementer. I foråret var vi med resten af gruppen på Harry Potter tur til Flamsted. I foråret var minierne til Dronningens fødselsdag – hun havde vist ikke rigtigt været artig for det regnede vist hele dagen. Årets sommerlejr gik sammen med juniorerne til Jegindø ved Struer, hvor der var en masse oplevelser.



Minierne til dronnings fødselsdag

På lederfronten har vi sagt farvel til Heidi, som i stedet er blevet leder for gruppens nye gren: Familiespejd, og vi har sagt goddag til Niels, som er grøn spejder, samt Camilla som er gammel søspejder. Og så er Sisse og Mads stadig hos minierne.

Alt i alt et rigtigt fint mini år.

Med spejderhilsen

Mads, Sisse, Niels og Camilla



Juniorerne (10-12 år)

Vi startede året med ca. 23 juniorer, men efter oprykningen i august har vi været ca. 12, da der desværre ikke var mere end tre minier der fortsatte som juniorer. Vi er i efteråret ikke blevet flere, men alle kommer stort set hver gang og vi takker for den ros vi får fra juniorernes forældre.

Juniorledelsen skifter løbende, som studier, arbejde mv. nu sætter sine begrænsninger i perioder. Foruden Louise, Tommy og Andreas, som er nytilkomne er der Jakob, Magnus, Johan, Mads, Kirsten og endelig Christian som afdelingsleder.

Vi har selvfølgelig deltaget i gruppens turer og aktiviteter. Da der i år ikke har været afholdt fælles spejderlejr eller divisionens Jens Bang dyst i foråret, har vi selv stået for at arrangere aktiviteterne.

Vinterens juniormøder

På møderne har juniorerne i patruljerne samarbejdet om at lave flødeboller eller kokosmakroner i køkkenet. Lært lidt om kompas og morse, og om det at være i en patrulje. Der blev lavet små træbåde med små dampmotorer drevet af et fyrfadsllys, så vi kunne afholde det store Boat Race Granprix.



Vi starter stadig møderne med en udendørs leg og ruller fanen ud inden aftenens program, som ofte er delt i baser på 20-30 min, hvor juniorerne så lærer noget forskelligt eller laver små øvelser. Sidst på mødet synges måske "Martha" og de andre sange, eller vi får en lille historie rundt op pejsen, og som noget nyt en kop the, inden fanen rulles ind igen og vi slutter af i rundkreds, mens vi synger "Spejderbror".

Juniorerne svømmer en gang hver måned i Haraldslund svømmehal og elsker den afsluttende svømmeprøve, hvor de får lov til at svømme med redningsveste.



Juniorforårsarbejde

Juniorerne skulle stå for at vedligeholde Albatros, som er vores træ Aalborgjolle og derfor havde vi arrangeret forårsarbejde med 15 af juniorerne og en del forældre. En fredag i januar mødtes juniorerne på søspejderstationen, snittede mad og tilberede det som japanske fondue "Sukiyaki" på trangia'er, og ellers hyggede med sang og historier. Desserten var bananasplit tilberedt i pejsen. Efter overnatningen blev jollen flot matslebet med hjælp fra forældrene. Der blev også lidt tid til snebolde og snemænd.



Sejlsæsonens juniormøder

Sommermøderne går med sejlads, og selvom sommervejret mere var efterårsvejr, lykkedes det alligevel at komme ud at sejle på alle møderne. Nogle gange også i en Aalborgjolle. Juniorerne sætter selv sejlene og styrer på skift. Sjovest er det når der skal samles mælkekartoner op, for de kunne jo indeholde noget.



Juniorene sejler selv bådene, her på gruppeturen til Mou. Lederen er kun fotograf.

Sidst på sæsonen kan vi godt finde på at bade fra bådene, og det er meget spændende at svømme på åbent vand og blive trukket efter en båd. Så selvom det var koldt i år, var det næsten alle der sprang i.



Svømning på åbent vand og på slæb efter bådene er altid spændende. Juniormøde i august 2016.

Sommerlejr på Jegindø sammen med vores minier.



Vi havde i år valgt at lave vores eget mini- og junior sommertogt, og her fandt vi et herligt tæt sted ved havnen på Jegindø, lige ned til vandet. Vi havde lånt optimistjoller og kajaker af Struer søspejdere og dem brugte vi meget. En dag sejlede vi på en lille tur til klinerne syd for havnen.

Minierne og juniorerne drog også på en endags hejk øen rundt. Kort tid efter de havde forladt lejren begyndte det at regne, og det gjorde det så meget af dagen. En noget sej tur for juniorerne. Det blæste også, så meget at vores stjernetelt braste sammen.

Juniorerne hygger sig altid på lejr; bare det at bo i telt, bygge ting med rafter, lave bål og bruge det til madlavning, sejle med nogle andre både og i det hele taget lave noget helt andet. Det store hit var at troppen kom forbi på deres sommertogt og lavede pandekager og lærte juniorerne at spille pløk. Der blev også badet hver dag i Kaptajn Klo's morgenbaderklub. Om aftenen blev der sunget omkring bålet. Nogle ville dog bare gerne lave et større bål, og tænke på om de mon har lommepege nok til en stor is, der kunne købes i havnekiosken.





Efterårets juniormøder

Når sejlsæsonen er ovre genoptager vi svømningen en gang om måneden, og møder hvor vi kan lave lidt af alt muligt, f.eks. har vi i efteråret lavet toværksroset og lært om at gå efter kort.



Deltagerne på Halloweenturen til Flamsted

I slutningen af oktober havde vi en juniortur til vores hytte i Flamsted, som nogle juniorer ved ankomsten fandt meget primitiv. Det gik dog hurtigt over og her nåede de meget på bare et døgn: Dagløb efter kort helt uden ledere, lave bål og derpå egen primamad. Lejrbål, der pludselig blev til et natløb rundt i skoven uden lygter, men med flagermuselygter. Efter en god nats søvn og havregrød var der energi til at bestige Trælbjerg. Der blev også gravet dybt i jorden hvor vi fandt affaldsrester fra en spejdertur for 40 år siden.

Divisionen afholder denne vinter Jens Bang Dysten efter et års pause. Her har juniorerne været på et løb i skovdalen og en dyst i spil hos Aalborghus gruppe. Det bliver spændende om de kan vinde som ved dysten vinteren 2014/15.

Vi har både haft juniorernes egen juleafslutning med mange små sjove juleopgaver. Ved gruppens juleafslutning havde troppen arrangeret et løb for juniorer og minier, mens der blev holdt møde med forældrene.



Der pakkes gaver ind, laves julestjerner på tid i julemandens værksted.

Med Spejderhilsen

Louise, Tommy, Andreas, Jakob, Magnus, Johan, Mads, Kirsten og Christian



Tropfen (12-16 år)

Efter oprykning i år rykkede der en stor bunke spejdere op til Tropfen, hvorfor vi nu er Aalborg Søspejderes største gren med 18 spejdere. Vi er nu en fuldkommen pigepatrolje (Alken) samt to drenge-patroljer; Stormfuglen og Mågen. At have så mange spejdere giver mange muligheder for nye, spændende og udviklende spejderaktiviteter, hvilket vi tropsledere nyder til fulde.

I den seneste vintersæson er der grundet det store antal af patruljer endnu engang blevet åbnet op for den store patruljedyst, der kun bliver sjovere, når der er flere med. De ældre i Tropfen lærer de yngre om patruljelivet i Tropfen, og den fælles forståelse viser sig i den store motivation og entusiasme for spejderlivet, der karakteriserer hver enkelt spejder.

I efterårsferien fik vi denne gang sendt Mathilde og Oskar afsted på Plan kursus. Det er en uges patruljeleder kursus med spejdere fra hele Danmark. Mathilde og Oskar var afsted på Søplan, hvilket bestemt lød til at have været en fed oplevelse!



Sejlsæsonen blev i 2016 sluttet fint af, først med et sjovt og udfordrende sejlede natløb; Clorace, og dagen efter en sejlede tropstur til Gjøl. Vi havde vores lederfartøj med og alle fik lov at sejle i de både, de havde lyst til. Det var en rigtig god tur i dejligt solskinsvejr.

Åretst sommertogt gik i 2016 ind i Limfjorden – målet var at sejle rundt om Mors, nord om. Efter de første to dage med lækkert vejr nåede vi helt til Thisted. Derefter tog vi den lidt mere med ro, men med nogle gode sejlture på vestsiden af Mors. Midt på ugen nåede vi Jegindø, hvor juniorerne var på sommerlejr. Da de havde både optimister, kanoer og motorbåd som spejderaktiviteter, besluttede vi at blive i det hyggelige selskab et par dage. Efter Jegindø tog spejderne afsted alene på hejk til Fur, hvor de lavede (hvis de selv skulle sige det) den bedste pasta carbonara ret nogensinde. Ledere og spejdere mødtes derefter i Nykøbing Mors, sejlede efterfølgende til Løgstør, hvorfra vi tog ét sejt, langt stræk mod Aalborg og sluttede af med fantastisk aftensmad på Kystens Perle.



I starten af 2017 sendte vi tropsassistent Christian afsted på skoleskibet Danmark, hvor han skal være det næste halve år. Vi er heldigvis stadig fire motiverede ledere tilbage, som alle glæder sig til at bidrage til udvikling af spejderne. Nu i februar deltager Troppen til WasaWasa med hele 2

patruljer – det er vist rekord, og samtidig deltager lederne endda også! I de sidste måneder af vintersæsonen skal vi på gruppetur med resten af gruppen og så står den selvfølgelig på forårsarbejde, så vi kan få jollerne gjort klar til den kommende sejlsæson. Tropspejderne skal deltage i forårsarbejdet – det er meget vigtigt, at tropspejderne møder op, da det er patruljernes både og dem, der har ansvaret for dem.

Til sejlsæsonen står den på tropsture både i maj og i juni, hvor planen med den sidste er at komme ud på Kattegat en lille tur. I sommerferien går turen mod Spejdernes Lejr med over 40.000 spejdere fra hele verden samlet i Sønderborg. Vi deltager på hele lejren og kommer til at prøve kræfter med fede aktiviteter – måske vi endda møder nogle af søspejder-vennerne fra andre steder i Danmark, som vi snakkede med på Søspejdernes Lejr i 2015? Vi glæder os i hvert fald til et nyt og spændende år!

Med søspejderhilsen

Kristoffer, Alexander, Amanda, Kristian og Christian T



Klan Havgasserne (16-24 år)

Klan Havgasserne har i 2016 vokset sig større, der er nu 7 faste medlemmer som mødes næsten hver torsdag. Dette har resulteret i at årets sommertogt gik til Jon Litle i Rungsted for at hente et nyt klanfartøj hjem, da vi var så heldige at kunne arve en af deres gamle både. Dermed har klanen nu 2 fartøjer, Goblen som er en Nordisk Folkebåd og den nyligt hjembragte Safir 32 som ikke har fået andet navn og derfor stadig går under navnet Ej Blåt Til Lyst.



Vinteren går med at få begge fartøjer søklar sat i stand. I sommeren 2017 planlægger vi at sejle til og fra spejdernes lejr i Sønderborg hvilket vi håber bliver både en god tur og en stor oplevelse.

Med søspejderhilsen på vegne af klanen

Jakob, Klanleder

Gasen (24 år+)

Vinterkulden og stormene bider, men vi kan se tilbage på en fin sejlsæson med mange gode sejlture.

Vi har haft rigtig mange gode aftensejladser på vores torsdags møder. Også gode dagture, og et par super weekend ture her sidst på sæsonen. Skønt at kunne nyde Chloe's rækkevidde på en 3 dages tur til f.eks. Anholt. En tur vi havde talt om i flere år, men ikke var kommet afsted på. Nu kom vi endeligt afsted og havde en herlig tur med meget frisk medvind på turen derover. Dejlige sejloplevelser i godt selskab med "Gasens" medlemmer. Chloé har også gjort gavn som ledsager fartøj på troppens sommertogt ind i fjorden. Og på sejlede gruppe ture.

Nu er vi i gang med vinterens vedligeholdelses opgaver, og ser frem til en ny dejlig sæson i 2017.

Ny interesserede er stadig meget velkomne i "Gase". Forældre, tidligere spejder eller hvem der nu har lyst til at sejle i vores dejlige fartøj, og deltage i Aalborg Søspejderes gode sammenhold.

Med søspejderhilsen på vegne af klanen

Lars Ørsnes, klanleder