



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps

Gruppens årsberetning

Året 2015 i Aalborg Søspejdere er gået, og hvilket år. På lederfronten har vi oplevet en række udskiftninger, blandt andet måtte vi sige farvel til vores tidligere Gruppeleder Martin der er flyttet nordpå med hans kone Charlotte. Kristoffer overtog tropslederposten fra Kristian, der rykkede ind som den nye gruppeleder umiddelbart inden sommerferien. I efteråret oplevede juniorledelsen ledelsesmangel, hvilket vi dog ser ud til at have løst med lidt målrettet rekrutteringsarbejde, og vi har fået nogle dejlige nye ledere med i gruppen. Et stort velkommen til dem.

På medlemsfronten har vi generelt haft et rigtig fint år. Der er kommet nye medlemmer til i alle grene, og især i juniorgrenen har vi oplevet stor vækst. I skrivende stund har vi omtrent 50 medlemmer under 23, hvilket er et klart fremskridt ift. sidste år, hvor der var omkring 30 i samme aldersgruppe. Vi har dog stadig plads til flere, så hvis I kender nogle børn, der kunne tænke sig at prøve at være Søspejdere, så skal I endelig sige til.



Gruppebillede fra standerhejsningen 2015. Vi glæder os til at se flere ansigter på 2016 udgaven.

Foråret bød udover vores traditionsrige standerhejsning på en række PR og pengeskrabearrangementer i MTB Marathon, Børnekarneval og Karneval. De samme arrangementer kommer til at løbe af stablen igen i 2016, og vi håber på stor opbakning fra forældre, onkler, tanter, bedsteforældre og venner af gruppen, for at kunne få samlet penge ind, og få fat i endnu flere medlemmer, så alle kan opleve hvor fedt det er at være spejder. Alle skal have en ven der er spejder, lyder det fra DDS's korpsledelse. Et motto vi fuldt ud støtter op om.



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps

Til Sankt Hans var vi en stor gruppe spejdere, forældre, ledere med venner og familie der var samlet. Arrangementet gik ud over enhver forventning og vi håber at kunne gentage det med lige så stor succes i 2016, så sæt allerede nu dagen i jeres kalender, så sørger vi igen for grill, bål og hyggelig stemning.



Sankt Hans bål hos Aalborg Søspejdere 2015

I løbet af året har vi haft en række fælles arrangementer i gruppen. I foråret var vi på gruppetur med overnatning på skibet LOA, og spejderne var på et byløb rundt i Nørresundby hvor der blev løst samarbejdsøvelser, lavet mad, leget, hygget og grint. Da sejlsæsonen var ved at være godt i gang, var vi på en fælles sejrende gruppetur til Nibe, der dog endte med noget mere vind end planlagt, så vi desværre blæste inde. Der blev dog lavet sjove aktiviteter på land i stedet. Et minde skiller sig dog særligt ud i 2015, nemlig den store fælles sølandslejr SØ15 i Egå. Vi deltog med omkring 30 deltagere i alt, og havde en dejlig lejr med de andre danske og internationale søspejdere, med tid til at bade, bygge lejrplads, lave mad, nyde sommervejret og naturligvis sejle og lære en masse nye mennesker at kende. Vi ser allerede nu frem mod den næste store lejr, som sandsynligvis bliver Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg.

Vores nyligt opstartede tradition med kombineret juleafslutning og forældremøde mødte lidt udfordringer med vejr og skøjtebane, men det til trods havde vi en hyggelig aften, og det er så dejligt at se at forældrene støtter op og deltager aktivt i sådanne ting, så vi som ledere kan lave et endnu bedre spejderarbejde. Vi håber naturligvis at se jer alle sammen igen til grupperådsmøde/generalforsamling d. 8. december – så kan spejderne også få den skøjtetur vi skylder!

I 2016 ser vi frem mod gruppeturen d. 4.-6. marts. Udvalget er i fuld gang med planlægningen, og vi kan love at det bliver en magisk tur. Til sommer drager mini/junior afsted til Struer på sommerlejr i uge 31, mens troppen sejler en tur rundt om Mors og besøger en masse hyggelige havne i Limfjorden fra d. 27. juni til d. 6. august. Kommende arrangementer kan man altid finde på vores hjemmeside www.aalborgsoespejdere.dk Her er det også muligt at hente en PDF, ned der er printervenlig.



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps

Året 2016 er også året hvor Aalborg Søspejdere fylder 90 år. Dette vil blive markeret med en jubilæumsfejring i den sidste weekend i august (d. 26.-28.). Vi håber at se så mange både nye og gamle ansigter som muligt til denne dag. Ønsker du at hjælpe med planlægningen holder vi opstartsmøde i udvalget d. 10. marts kl 18.00

Til slut vil jeg gerne takke for opbakningen til det vi laver hos Aalborg Søspejdere. Med et håb om et endnu bedre år med fortsat fremgang i 2016.

Kristian Johannesen, Gruppeleder



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps

Miniernes årsberetning (8-10 år)

Vi startede 2015 med 6 minier (Camilla, Sofia, William, Magnus, Thomas og Nikolas). Efter oprykning efter sommerferien var der kun William tilbage. Heldigvis havde der været et par drenge på besøg før sommerferie, som havde lyst til at blive søspejdere. Derudover kom der nogle flere, så vi pludselig var 9 minier (William, Villads, Jamie, Christian, Noah, Filuca, Anna, Mathilde og Marie). I miniledelsen sagde vi farvel til Jonas, så vi nu er Mads, Sisse og Heidi.

I marts deltog vi i gruppeturen, hvor vi overnattede på LOA. Hele lørdag var minierne med juniorerne og tropsspejderne på løb rundt i Nørresundby.

Vi var også med på den sejlede gruppetur, hvor vi blæste inde i Nibe. Så i stedet for at sejle, blev der bygget drager, bagt pandekager og hygget. Da vi skulle hjem blæste det stadig for meget til, at minierne kunne sejle med hjem, så forældrene blev hidkaldt til hjemtransporten og turen endte desværre ikke helt som planlagt.

Årets sommerlejr gik til Egå, hvor der var sølandslejr (SØ15). Her var hele gruppen på lejr med ca. 800 andre søspejdere for ind- og udland. For nogen af minierne var det første gang, de var med på lejr, og de klarede det flot.



Minierne ombord på Spejderskibet Klitta på SØ15



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps



Der bliver leget i kajaker i vandkanten på gruppens dag på SØ15

Vi deltog i forskellige aktiviteter. En af de bedste var vist, da vi sejlede med de norske stor-skibe og der pludselig blev holdt vandkamp. Desværre havde vi ikke fået vores vandpistoler med, men kampgejsten fejlede ikke noget. Vi havde også en god dag på armadaen til Århus med alle de andre både og på gruppens egen dag, hvor vi fik mulighed for at sejle i kajaker og prøve at surfe.

I sejlsæsonen sejlede vi så tit det var muligt. Og i vintersæsonen har vi været i svømmehal en gang om måneden.

I efteråret har vi øvet os i at lave bål. Det var heldigt, for en dag kom Sisse med en opskrift på heksesuppe, som hun havde fundet. Sådan en suppe skal selvfølgelig laves over bål. Der skulle mange underlige ingredienser i, f.eks. troldeørevoks, dragehjerter og tudser. Måske var det fordi det var Halloween, at butikkerne havde disse specielle varer på hylderne.



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps



Minierne nyder en lækker omgang heksesuppe i efteråret 2015

I efteråret blev der også tid til en lille tur, hvor vi besøgte Spejdergruppen Hardeknuks hus i Gug. 5 minier var med. Målet for turen var, at deres forældre var inviteret til frokost lørdag. Fredag aften skulle minierne blive enige om menuen og være med til at lave indkøbslisten. Der var mange gode forslag og efter afstemning endte det med, at menuen skulle bestå af burgere.

Lørdag købte vi ind i supermarkedet, der lå lige ved siden af hytten og derefter skulle der snittes salat, agurk og tomater samt formes bøffer. Der blev dækket bord og skrevet menukort og velkomsthilsner på tavlen.

Forældre og søskende kunne lide maden og alle kunne efter opvask og oprydning tage hjem.



De deltagende minier på vinterens minitur



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps

Det sidste projekt, som minierne har kastet sig over i 2015, er at bygge hver sin personlige bålsto. Der er blevet savet, pudset med sandpapir, boret og skruet. Vi er ikke færdige endnu, så projektet fortsætter i 2016, hvor der også skal sættes stof på ryglænet.

Minierne er rigtig gode til det. De er også rigtig gode til at hjælpe hinanden og samarbejde, hvor det er nødvendigt.

*Med spejderhilsen, miniledelsen:
Sisse, Mads og Heidi*



Der bliver målt, savet, slebet og arbejdet flittigt for at få bålstoene klar.



Juniorenes årsberetning (10-12 år)

Vi startede året med ca. 10 juniorer, hvoraf halvdelen rykkede op efter sommerferien og vi fik tilsvarende antal minier. Hen over efteråret er der til stadighed kommet flere til, så vi ved udgangen er ca. 20 juniorer, hvor en tredjedel er piger.

Vi har i juniorledelsen skiftet lidt ud efter en noget presset sommersæson, da Magnus og Sofie skulle læse og Kirsten, Mikkel og Trine travlt med nye job. Heldigvis er det lykkedes at få nye ledere, både internt og nye der bare gerne vil være ledere. Ved årets udgang er vi Christian, Johan, Jakob, Mads, Anders og Troels.

Vi har selvfølgelig deltaget i gruppens turer og den fælles søspejderlandslejr ved Egå i sommerferien. Se mere under gruppens beretning. Vi nåede ikke at komme på tur til vores hytte i Flamsted eller være med på divisionsturneringen, men forhåbentligt kan vi nå det næste år.

Vinterens juniormøder

Magnus skulle på togt med Skoleskibet Danmark, og derfor tog vi på et møde en flyvetur til Caribien, hvor han skulle hen. Først skulle der laves pas, pakkes og ind i flyveren, sikkerhedsinstruktion, med drinks og chips. Vi landede på et par øer og dansede også salsa, for til sidst at vinke farvel til Magnus.

Et møde var "klar dig selv uden mor og far en hel dag". Her skulle der løses mange små forskellige dagligdags opgaver, inklusiv at sy en knap i, rengøre toilet, skille et æg ad i blomme og hvide osv. Lidt en udfordring for nogle. Når det er passer ind i programmet tænder vi bål, og bruger det til et eller andet, hvilket helt og aldeles fanger juniorenes interesse.

De fleste af møderne er basemøder, hvor juniorerne i deres patruljer laver noget forskelligt en 20-30 min, hvorefter der skiftes til næste base. Her har vi leget, øvet, konkurreret, samarbejdet, baget, brugt hænderne og hovedet. Sidst på foråret koncentrerer vi os mere om at lære knobene, hvad tingene hedder på bådene, så vi er klar til standerhejsningen og sejlsæsonen.

Et af efterårets møder var et lille byløb, der var lavet af troppens spejdere for juniorer og minier.

Vi starter stadig møderne med en udendørs leg og ruller fanen ud inden aftenens program. Sidst på mødet synges måske "Martha" og de andre sange, eller vi får en lille historie rundt op pejsen, inden fanen rulles ind igen og vi slutter af i rundkreds, mens vi synger "Spejderbror"

Juniorene er vandhunde, hvilket det månedlige svømmemøde i Haraldslund er bevis for. Her svømmes der baner indtil man har 7 elastikker, hvorefter der må hoppes fra vipperne og pjaskes rundt i det varme vand. Når man bliver overophedet kan man jo se om man tør dyppe sig i karet med meget koldt vand. Lige inden sejlsæsonen aflægges vi svømmeprøve, og prøver at svømme med redningsveste og med tøj på, hvilket er en meget speciel oplevelse.



Sejlsæsonens juniormøder

Sommermøderne går med sejlads, og selvom sommervejret mere var efterårsvejr, lykkedes det alligevel at komme ud at sejle på alle møderne. En enkelt gang også i en Aalborgjolle. Juniorerne sætter selv sejlene og styrer på skift. Sjovest er det når der skal samles mælkekartoner op, for de kunne jo indeholde noget.



Juniorerne sejler selv bådene, her på gruppeturen til Nibe. Lederen er kun fotograf.

Sidst på sæsonen kan vi godt finde på at bade fra bådene, og det er meget spændende at svømme på åbent vand og blive trukket efter en båd. Så selvom det var koldt i år var det næsten alle der sprang i.



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps



Svømning på åbent vand og på slæb efter bådene er altid spændende. Juniormøde i august 2015.

Jens Bang Dysten

Divisionen afholdt i vinteren 2014/15 Jens Bang Dysten, som er en femkamp for spejdere og juniorer i Aalborg. Vi mødes forskellige aftener i løbet af vinteren og dystet mod de andre spejdere i at løse forskellige opgaver. Det kan være at lave en mini kastemaskine, løse opgaver rundt i Svømmeland eller Nordkraft. Kagebagning i Trangia på Gammeltorv. Jens Bang Dysten blev afsluttet med en QR kode byløb rundt i Aalborg, hvor der f.eks. skulle bygges en bro over Limfjorden i MineCraft, lave skuespil, for til sidst at overnatte i bivuak ved Spejdergården. På den sidste dag skulle der skydes til måls med den fremstillede blide, hvor skytset var kartofler.

Det gik god, ja faktisk fantastisk godt, for ved den afsluttende præmieuddeling var det en noget overrasket juniorpatrolje Pingvinerne, fra os der vandt den samlede juniordyst og kunne tage trofæet med hjem. Tjikkerlikkertil dem.



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps



Pingvinerne vandt Jens Bang Dysten og fik trofæet med hjem.

[Juniorerne på søspejder landslejren, SØ15](#)

Juniorerne hygger sig altid på lejr, bare det at bo i telt, lave bål og bruge det til madlavning, sejle med nogle andre både og i det hele taget lave noget helt andet. Men på underlig vis kan den fint pakkede taske mor havde pakket hjemmefra, pludselig være tom. Og hvordan kan min strømpe flytte sig helt over til den anden ende af teltet? Så er det tid til at få lidt teltorden. Mens junior drengene sidder og forsøger at pakke deresting, lyder det undrende fra Lukas: "Hvad er det?" for kort derefter højt at udbrøde "Ad! det er sæbe". Godt vi har den daglige morgenbadning til at holde dem lidt rene, og så er der jo den gevinst at man får supermorgenbaderdiplom, hvis man har badet hver morgen en hel uge.

På lejren var ret mange udenlandske spejdere med, og vi lå ved siden af en stor norsk søspejdergruppe. Her var det sjovt at iagttage hvordan nysgerrigheden langsom overvinder reserverethed og generthed overfor de norske gutter og jenter, for til sidst at kende dem ved navn, bytte tørklæde med dem og holde fældes lejrball. Det er sådan et varigt spejdervenskab over grænser kan begynde, og at det betyder noget kan vi se ved at nogle stadig har de fremmede tørklæder og lejrens armbånd på.



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps



Fælles lejrbål med norske søspejdere, Sølundslejr SØ15 ved Egå

Tak til alle der har været med til at gøre dette til et godt spejderår.

Med spejderhilsen, juniorledelsen:

Magnus, Trine, Sofie, Mikkel, Troels, Kirsten, Johan, Jakob, Mads, Anders og Christian.



Troppens årsberetning (12-16 år)

Ligesom der i resten af gruppen har været en fremgang af spejdere, kan det også ses hos Troppen. Vi består nu af 12 spejdere, så det har været muligt at danne to patruljer. At have to patruljer giver mange flere muligheder for møderne, men ikke mindst spejdernes ledelsesegenskaber.

I den seneste vintersæson har der været lagt stor vægt på planlægning. De ældre i Troppen har stået for at skulle planlægge og afholde udvalgte møder. Tiltaget er blevet mødt med stor entusiasme og har fungeret rigtig godt. Dette forløb skal ende ud med at troppen afholder en patruljetur til vores hytte i Flamsted på egen hånd,

I efterårsferien var både Andreas og Ida på Plan kursus. Det er en uges spejderlejr med spejdere fra hele Danmark, hvor der bliver fokuseret på at deltagerne får en fed oplevelse, men også at de får nogle redskaber til at styre en patrulje samt planlægge møder. Disse redskaber er blevet brugt flittigt i forhold til afholdelse og planlægning af møder, hvor man tydeligt kan mærke, at spejderne er vokset med opgaven.

I mod slutningen af sejl sæsonen var troppen på sejlende weekendtur til Mou med de nyoprykkede tropsspejdere. Det var en god tur, selv om det meget skiftende vejr var en udfordring, men spejderne hyggede sig og de nye oplevede, hvordan det er at sejle i en Svendborgjolle uden en leder ombord.



Troppen med god fart på i Limfjorden, på vej hjem fra efterårets tropstur til Mou.

Årets sommertogt gik mod sydøst til Søspejdernes landslejr, der blev afholdt i Egå Marina. Troppen sejlede ud ad fjorden mod øst og ned omkring næsen, hvor de i Egå mødtes med den samlede skare af søspejdere fra



AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps

Danmark, Norge, Polen, England og mange andre lande. Turen derved var lidt blandet; både med overliggertage men også fantastisk sejlvær. På sølandslejren boede Troppen sammen med resten af Aalborg Søspejdere og tog hver dag ud på fede aktiviteter med de andre søspejdere. Efter en uge med sjov og ballade samt nye venner fra nær og fjern, sejlede alle til armadafest på Fregatten Jylland. Efter festen blev der sagt farvel og på gensyn til de andre søspejdere, og Troppen sejlede ud med kurs mod Aalborg. Turen hjem gik forrygende og sidste dags lange men sjove stræk blev belønnet af lederne med sejlede pizza udbringning til tropsspejdere direkte fra Hals havn. Da spejderne nåede Aalborg havn, var det bestemt en flok træt og glade spejdere, der allerede nu glæder sig til næste store landslejr i 2017!



Tropsledelsen bringer pizza ud til de trøtte tropsspejdere på vej hjem fra SØ15 i Egå.

I starten af 2016 fik lederstaben endnu en tilføjelse, nemlig Amanda, der har lavet PLAN med vores tidligere gruppeleder Martin. I de sidste måneder af vintersæsonen skal vi på gruppetur med resten af gruppen og så står den selvfølgelig på forårsarbejde, så vi kan få jollerne gjort klar til den kommende sejlsæson. Tropsspejderne skal deltage i forårsarbejdet, og de må selvfølgelig også gerne tage deres forældre med. Det er meget vigtigt, at tropsspejderne møder op, da det er patruljernes både og dem, der har ansvaret for dem.

Til sejlsæsonen står den igen i år på Kristi Himmelfartstur og sejlede sommertogt i sommerferien, der nok højst sandsynligt denne gang går ind i fjorden.

Med spejderhilsen, tropsledelsen:

Alexander, Amanda, Christian, Kristian og Kristoffer



Klan Havgassernes årsberetning (15-23 år)

For klanen har 2015 har budt på mange gode oplevelser ved søspejderne. Vinteren var igen præget af arbejdet med at gøre vores seniorfartøj, Goblen, klar til endnu en sejlsæson. Der var som altid en del vedligehold, men ved fælles hjælp blev den klar til standerhejsning. I løbet af foråret blev Goblen også opgraderet med en ny GPS og den er således klar til at endnu flere ture rundt i landet. Det har åbnet for flere muligheder hvilket allerede er blevet udnyttet til flere ture med aften-/natsejlads, og generelt har det givet klanen mulighed for at opleve og lære endnu mere om sejlads.

I påsken var klanen ude og opleve andre dele af spejderverdenen, da vi både var repræsenteret på påskelejren på Stevninghus og på Thurøbund. Der var endda også et enkelt klanmedlem, der i foråret var en tur forbi Caribien med skoleskibet Danmark. Det har også været et mål for klanen at blive i stand til at sejle lederfartøjet Chloe, så derfor blev der også brugt en del sejl møder på at sejle med Gasen på Chloé og vi håber at vi kun får større mulighed for dette i fremtiden.

Sommeren var selvfølgelig præget af sølandslejren i Egå. Klanen startede ud i Aalborg hvor kursen blev sat mod Egå i følgeskab med troppen. På trods af det voldsomme vejr, så var det en god oplevelse og klanen var godt repræsenteret, så der var masser af hyggelige oplevelser og man fik mødt gamle bekendte og mødte nye mennesker. Vejret viste sig ikke altid fra sin bedste side, men det var alligevel en god oplevelse, hvor også sejladsfærdighederne blev afprøvet og udviklet.

Som afslutning på sejlsæsonen afholdt klanen endnu en gang det traditionsrige Clo Race. Det var et vellykket natløb, hvor troppen fik testet deres evner for både samarbejde og natsejlads. Efter sommeren er der også kommet nogle nye ansigter i klanen, hvilket vi er rigtig glade for. Derfor har vi også brugt efteråret på at lære sejlads teori til de nyeste, således vi er klar til næste sejlsæson.

Derudover var enkelte klanmedlemmer også med til at lave tropskurserne PPlan i efterårsferien, hvilket også var en god og lærerig oplevelse, der er med til at motivere en i spejderarbejdet.

*På vegne af klan Havgasserne
Johan, klanleder*





AALBORG SØSPEJDERE



Det Danske Spejderkorps

Klan Gasens årsberetning (23-?? år)

Gasen kom godt igennem 2015. Vi har sejlet i Chloe på vores møder torsdag aften i sommer sæsonen. Vi var traditionen tro med på kapsejladsen Mors Rundt. Vejret var ikke med os i år, og vi valgte og udgå, starte motoren og "steame" mod Thisted og den varme labskovs. Men som altid en hyggelig weekend. Vi har arbejdet med vedligeholdelse og pasningen af Chloe, og nogle af os arbejder hver anden torsdag i vinter halvåret med vedligeholdelse af gruppens joller. I vinter har vi genoptaget traditionen med at holde nogle af vores møder privat hos medlemmerne. Meget hyggeligt. Vi deltog naturligvis også i gruppens julefrokost.

Vi har stadig plads til medlemmer i klan Gasen. Så har du lyst til sejlads og hyggeligt samvær i Søspejder regi er du velkommen hos os.

På vegne af klan Gasen

Lars, klanleder